

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen .



## Bid voor de Ziel

van

# SOFIE VAN WYMEERSCH

echtgenote van

## VICTOR GOSSEYE

geboren te Elst, de 1 November 1866, en godvruchtig overleden te Nederbrakel, de 11 December 1948, Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden. Zij was lid van de Derde Orde van St. Franciscus.



Kostbaar in de ogen van God is de dood van zijn heiligen. (H. Schrift)

Een heilige mogen wij terecht noemen de vrouw die heel haar levensweg kristelijk heeft bewandeld,... de vrouw op wie het hart van haar man kon steunen en mocht betrouwen,... de moeder die haar kinderen kristelijk wist op te voeden door haar woord, haar voorbeeld en haar gebed; Een heilige vooral, de vrouw die haar laatste levensjaren heeft gesleten in welverdiende rust maar die haar rust wist te benuttigen om gedurig aan maar paternosters te bidden voor haar gezin, haar kinderen en al degene met wie zij begaan was of tegenover wie zij haar dankbaarheid op haar bezorgdheid wilde uitdrukken.

Gelukkig de mens die zoals de duurzame overledene zeggen mag; "Heer, ik heb alles volbracht wat Gij mij bevolen hebt, met betrouwen geef ik mijn ziel in uw handen, ,

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik verlaat een wereld vol smarten en ellenden voor een hemel vol geluk. Leert van mij dat het zoet is te sterven als men deugdzaam geleefd heeft. Ik dank u voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Bidt gij voor mij en ik zal van uit de Hemel over u blijven waken en voor u ten beste spreken.

H. Franciscus, patroon van de Derde Orde, bid voor uw trouwe derde-ordelinge.

Mijnheer Victor GOSSEYE-VAN WYMEERSCH, kinderen en  
kleinkinderen :  
De Familien VAN WYMEERSCH-GOSSEYE :

**BEDANKEN U** voor de blijken van deelneming  
in den rouw die hun komt te treffen,